

# Filmhuis Nienoord is in....

9. 10 en 14 januari.....

## “Lockdown”



Met

weemoed denken wij terug, eind januari 2020. De meeste van ons hadden nog nooit gehoord van Covid en hadden we niet kunnen voorzien wat dit virus voor consequenties zou kunnen hebben op ons mooie filmhuis. Eind januari is altijd een hoogtepunt in het filmprogramma van Filmhuis Nienoord: de filmzondag. Een hele zondag heerlijk vertoeven in het bos van Nienoord. Twee mooie films kijken die op een 1 of andere manier aan elkaar gelinkt zijn. De heerlijke pompoenen soep van Agnes, de fantastische hartige taarten van Frederique, Tijn die druk bezig is met de boodschappen en alle andere vrijwilligers die dit jaarlijks terugkerend evenement tot een feestje maken. Dit jaar moet het helaas bij herinneringen blijven. Hoe zuur en hoe moeilijk dat ook is. Maar als we nu doorbijten kunnen we volgend jaar weer uitpakken! Want hoe nu verder? Niemand weet het, ook wij niet.

Wij hopen dat we in september kunnen starten met fantastische openingsfilm... onze oren en ogen staan wagenwijd open om voor u nieuwe films te ontdekken. Helaas kunnen we nu geen bioscopen bezoeken maar gelukkig hebben we dit in periodes wel kunnen doen.

Arlette is naar het filmfestival in Vlissingen geweest en Tijn heeft het Forum (toen het nog mocht) plat bezocht! Zij hebben een lijst met fantastische films gemaakt en wie weet wat er nog voorbij komt. Kortom houd vol, houd moed...

Natuurlijk willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om u een filmtip te geven. Deze keer een Netflix film misschien niet voor iedereen weggelegd maar een zeer aangrijpende film: Pieces of a Woman. De film gaat over de baby van Martha en Sean die overlijdt bij de thuisgeboorte. Een traumatische gebeurtenis die het leven van het jonge stel totaal ontwricht. Absoluut het kijken waard! En anders hebben we vanavond nog een gouwe ouwe: de Lift op RTL 7.